

Formandstankerne



går denne gang til den herlige og varme sommer som desværre gik for hurtigt og med alt for få gæster - men dog i alt 313.

.....
Vi har i år eksperimenteret lidt med aldersgruppen for besøg af børn til aktiviteter. Den 25. sept. var fra Rødvig Børnecenter et besøg med 8 børn på **4 år** samt 2 pædagoger.

Vi turde ikke "køre" hele registret for skolebørnebesøg, så vi valgte nogle af disse fra. Børnene fik lov til at vaske tøj på vuggevaskemaskine og vaskebræt samt lave armbånd af strikægarn. Endvidere havde vi nogle gamle lege og en rundvisning, hvor børnene via fortælling kunne få et indtryk af, hvordan det var at leve på et lille husmandssted for 60-70 år siden. Vi viste forskellige redskaber, urtehøve og frugthøve.

De 4 timers ophold blev afsluttet med æbleskiver bagt på komfur. Vi 4 medhjælpere på Ranestedet var enige om, at det havde været en god oplevelse for børnene, som alle var enormt søde og rare samt med 2 meget hjælpsomme pædagoger. Vi er alle overbevist om, at børnene med stor glæde vil huske denne dag.

Strøbyskolen har desværre svigtet os denne gang, men vi får se, om vi ikke kan få en "besøgsaftale" næste år.

.....

Lørdag den 24. aug. var en koncert i Varpelev kirke arrangeret af Varpelev Menighedsråd med guitaristen og sangeren Thomas Stenberg. Her var 32 tilhørere fra nær og fjern (bl.a. St. Heddinge, Haslev, Næstved). Efter koncerten blev serveret kaffe/te og hjemmebag på Ranestedet udenfor i det dejlige solskinsvejr.

Lørdag den 7. sept. mødtes børnebørn og oldebørn til den sidst på Ranestedet boende familie i Dahl-slægten. Det er efterhånden blevet en fast tradition.

Søndag den 8. sept. afholdtes cykelgudstjeneste, hvor denne startede i Hårlev og efter en cykeltur endte i Varpelev kirke. Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært over en kop kaffe/te med dejligt hjemmebag i Ranestedets små stuer.

.....

Ranehaven.

I løbet af sommeren er plantet en del nye blomster og buske og bl.a. "nedlagt" et større antal tulipaner og andre løgplanter samt plantet en blomstrende hæk ved kanten af bedet nederst i haven.

Tirsdag den 29. okt. deltog formanden i en konference inviteret af Verdensarv Stevns.

Her blev drøftet forskellige in-put for forøget turistbesøg m.v.

Det stigende antal venner på Face-book skulle gerne forøge interessen for det, som Ranestedet kan byde på. Ranestedet har d.d. 177 venner.

Planlagte arrangementer m.v.

Adventsgudstjeneste søndag den 8. december kl. 11.45 i Varpelev Kirke

Efter gudstjenesten mødes vi alle til grøn kålsuppe samt kaffe/te i Ranestedets små hyggelige stuer med kakkelovnsvarme og stearinlys på bordene. Under den hyggelige konversation vil vi alle synge nogle foreslåede fællessange fra højskolesangbogen.

Kyndelmissegudstjeneste søndag den 2. februar kl. 19.00 i Varpelev Kirke

Efter gudstjeneste er alle velkommen til kaffe/te med kage i Ranestedets små hyggelige stuer. Kakkelovnen vil sørge for varme stuer. Der vil blive sunget fællessange fra højskolesangbogen.

Generalforsamling tirsdag den april kl. 19.30 på Ranestedet.

Nærmere information i Ranetidende marts 2020.

.....

Ranestedets bestyrelse:

Formand: Jørgen Holstein, 5628 9024 - E-mail: ranestedet@gmail.com

Næstformand: Iben Barnewitz

Kasserer: Marianne Hvid

Bestyrelsesmedlem: Aase Winther

Bestyrelsesmedlem Per Petersen

Bestyrelsessuppleant: Ulla Mortensen

Nyt fra "Pometet" i Ranehaven!

Sommeren 2019 har været lidt mærkelig. Jens fortalte mig forleden onsdag om en vinbonde ovre i Sjælland, som var plaget af vinskimmel, så hans druehøst i år kun bliver halvt så stor som i fjor.

Vores druer ser også sølle ud i år. Især er det gået ud over Precosa Malingre, den grønne drue længst mod vest – nærmest ved Sjælland -. Den ser ud til at visne helt væk.

De øvrige er ramt af sygdom i bladene, og druerne modner uregelmæssigt. Nogle er grønne, og andre er runkne, som om det havde været tørke.

Trods den ringe kvalitet har jeg plukket lidt, som jeg måske vil gøre lidt hjemmevin udaf, hvis jeg får tid.

Æblehøsten har været uhyre broget i år. Nogle træer har båret, så de var ved at segne. Andre, som Guldborg, Ramborg og Lundby Torp har været helt tomme. Masser af æbler er ramt af ormeangreb, fordi det var sådan en strålende sommer i fjor, hvor også insekterne trivedes.

De ormstukne æbler faldt ned så tidligt, så man blev nervøs og begyndte at plukke 2 – 3 uger for tidligt.

Utøjet, som angreb frugterne, fik æblerne til at rådne. Ingrid Marie og Cox's Orange hang her hos os i lange rådne klaser på træerne, og æbler i min kasse med nedfaldsæbler rådner, før vi får dem anvendt.

Men de små røde regnorme i kompostbåsene er himmelhenrykte for alle de rådne æbler, og de trives i tusindvis.

Aage.

Ranetidende

November 2019



*Få mere information
om Ranestedet på*

www.egnshusetranestedet.dk